



Bid- of doodsprentjes: wie heeft er thuis geen verzameling van liggen?

## Spaar de prentjes!

Lijkt me niet zo'n geweldig idee van Uitvaart Frits Spierings. 'Maatwerk van een innoverende ondernemer', zou je kunnen zeggen. Maar voor je 't weer gaat er met die extra service weer een mooie traditie overboord. Een bijna 800 jaar oude traditie zelfs! Ik bedoel die van het bid-, devotie- of herinneringsprentje, beter bekend als: 'het doodsprentje'.

Spierings wil dat gaan vervangen door een kaarsje, een theelichtje. Althans, zo staat het in een mailtje dat ik van de uitvaartondernemer kreeg: „Bij Uitvaart Frits Spierings in Helmond kunt u bij een plechtigheid gedachteniskaarsjes met een foto laten uitreiken. Deze lichtjes komen in de plaats van het gedachtenisprentje.”

In *De Plaats Van*, u leest het goed. Weliswaar staat er ook bij dat een kaarsje het aloude prentje niet hoeft uit te sluiten, maar je weet hoe dat gaat in crisistijden. Dan wordt er niks meer dubbelop gedaan en zijn de mensen op de penning.

Spierings is zich van geen kwaad bewust, want een waxinelichtje *'blijft minstens vierentwintig uur branden en geeft daarbij nog warmte af. Een lichtpuntje in donkere dagen'*.

Hoezo lichtpuntje? Een zwart gat! Hebben ze bij Spierings dan geen compassie meer met de rouwende medemens, die een bidprentje maandenlang op het dressoir laat staan en wel vijftien kilo waxine-lichtjes verstoekt voordat ie z'n verdriet de baas is? Wat moet zo iemand met één kaarsje? Overmorgen weer fluitend naar het volkstuinje?

En hoe moet het met de hordes genealogen, die vanwege hun stamboomonderzoek op doodsprentjes jagen? Hebben ze bij Spierings ook aan hen gedacht?

En onze moederkes in de bejaardencentra: hoe zal het hen vergaan als hun verzameling gedachtenisprentjes in het DE Koffiebewaar-puntendoosje niet langer wordt aangevuld met 'vers materiaal'?

Hoe moeten zij hun dierbare herinneringen vasthouden?

Nee, meneer Spierings, dat 'in plaats van' is een slecht idee. U mag ons bij een uitvaart best een stemmig kaarsje met fotootje in handen drukken, maar uit naam van iedereen die 'doodsprentjes' verzamelt moet ik u op m'n blote knieën smeken:

**SPAAR TOCH DE PRENTJES!**



### DAGBOEK

door Jan Traversé  
e-mail: jantraverse@ed.nl