

Helmond regio | 31



Wie deze wereld gaat verlaten en in het hiernamaals indruk wil maken met een spectaculaire entree kan de Uitvaart Truck huren.

De dood kent geen grenzen

Als je de media moet geloven - en dat moet toch tot op zeker hoogte - dan is tegenwoordig alles mogelijk rond uitvaarten.

Een beetje oneerbiedig gezegd maar niet zo bedoeld; alle denkbare verpakkingen en omhulsels voor doden lijken tegenwoordig mogelijk, maar ook met de plechtigheden en locaties zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt. Uitvaartondernemer Frits Spierings in Helmond heeft ook weer wat nieuws in de aanbieding. Een 'uitvaarttruck', speciaal gericht op mensen/nabestaanden uit de wereld van transport en logistiek.

En speciaal voor de mensen in die branche het volgende: het voertuig is een Scania; type C114LA 4x2 NA-s40. In feite is het een trekker in stemmige kleur waarop een 'bak' gezet kan worden in dezelfde stemmige kleur. Spierings heeft al die spullen niet zelf in bezit, maar het kan wel via hem gehoord worden. Hij vertelde me dat de uitvaart-business vaak als een soort coöperatie werkt. Allerlei voertuigen en spullen worden door uitvaartondernemers in het land zo gezamenlijk gebruikt. Een ondernemer kan iets speciaal voor een klant laten aanrukken als hij het nodig heeft. De uitvaartbak is verlicht en aan de zijkant van de truck zit glas zodat de kist goed is te zien. Er zitten ook haken aan om bloemstukken aan te hangen. Esthetisch en arbo-technisch zit het verantwoord in elkaar want er is een lift om de kist in en uit de bak te plaatsen. Het zou geen gezicht zijn om mensen te zien slepen en zich te zien vertillen.

Volgens Spierings lijkt tegenwoordig weliswaar alles mogelijk op uitvaartgebied, maar kiest maar één op de tien mensen voor een bijzondere uitvaart. De meeste mensen willen vrienden en familie allerlei rompslomp rond hun 'vertrek' niet aandoen en gaan voor een doodgewone uitvaart. Vaak is dat een hele troost voor de nabestaanden. Frits Spierings zegt dat ook hij in ieder geval niets bijzonders wil terwijl hij kan toch gemakkelijk kan krijgen wat hij wil. Er is iets te zeggen voor gewoon doen over je dood, vind ik.

Je hebt zelf niets aan alle poespas want je ziet toch niet wat er gebeurt. Sterker nog, je kunt nog zoveel laatste wensen hebben... je komt toch nooit te weten of er rekening mee is gehouden door de achterblijvers.



DAGBOEK

door Jan Traversé
e-mail: jantraverse@ed.nl