



Nieuwe klok aan de 3e Haagstraat.

foto Irene Wouters

## Helmond-West bij de tijd

**H**elmond-West is weer bij de tijd! Is altijd zo geweest zullen ze daar zeggen, maar dat is niet helemaal waar. De tijd heeft er ook jaren stilgestaan. Althans de tijd op de oude wijkklok, die decennialang in de 3e Haagstraat heeft gestaan. De tijd is er zelfs zoek geweest. Maar nu is ie helemaal terug. Met dank aan woningbouwcorporatie Wocom en de gemeente Helmond. Leo Gruijters van Wocom: „Ooit heeft woningbouwvereniging Helmond-West de oude en versleten wijkklok geadopteerd. Een jaar of zes geleden was die zover doorgeroest, dat hij moest worden verwijderd. De oude klok kwam terecht bij Wocom, en wij hebben onderzocht of die nog op te lappen viel. Niet dus. Recent hebben we een nieuwe klok laten plaatsen. De gemeente heeft voor de paal gezorgd en wij voor de klok. Samen hebben we er voor gezorgd dat Helmond-West weer bij de tijd is.”

Aan de Mierloseweg, bij het oude Carolus, staat de tijd nog steeds stil. Ook hier een oude wijkklok, ooit geschonken door de VVV. Wordt die klok nu ook vernieuwd? Leo Gruijters: „Dat weet ik niet. De klok op de Mierloseweg is niet van ons. Maar goed voorbeeld doet misschien goed volgen.”



### DAGBOEK

door Jan Traverse  
e-mail: jentraverse@ed.nl

## Herdenken

Het goede voorbeeld. Die kwalificatie zou ik ook willen toekennen aan uitvaartondernemer Frits Spierings. Die heeft bedacht dat er meer manieren zijn om de Allerzielenherdenking gestalte te geven dan alleen met verse bloemen op het graf van een dierbare. Hoe? Zie de krant van aanstaande maandag. Spierings zal daarin met toestemming van nabestaanden 500 overleden mensen passend herdenken.