



De laatste zorgprofessional

Met grote zorg kijkt men hoe we het leven zo prettig mogelijk kunnen maken. Maar wat komt daarna, wanneer het leven stopt? Ook dan is het belangrijk de juiste zorg te kiezen en om bewust te zijn van alle mogelijkheden die er zijn. En er zijn heel veel mogelijkheden...

Wanneer iemand net is overleden staat de wereld stil en toch moet er ineens zoveel gebeuren. Wat belangrijk is om te weten: als de dokter is geweest die dood heeft geconstateerd, dan hoeft er in eerste instantie even helemaal niets. Blijf even samen met elkaar in het moment, totdat u voelt dat het goed is om te gaan handelen. Ieder reageert daarin anders. Er is tijd.

Wij hebben als familiebedrijf al ruim 35 jaar ervaring op het gebied van afscheid nemen en alles wat daarbij komt kijken. Samen met u kijken we waar behoefte aan is. Er kan veel. We beschikken over een rouwcentrum waar u 24 uur per dag terecht kunt om afscheid te nemen, omdat gevoelens zich nou eenmaal niet laten plannen en geen rekening houden met uur en tijd.

En daar houden wij rekening mee.
Uitvaart Spierings, 'Omdat iedereen anders is...'

